

Stereobeeld Gustaaf Drossens, Diksmuide: hulppost "Fusil"



COLLECTIE

Sint-Niklaas, Bibliotheeca Wasiana

INVENTARISNUMMER

BWSN_drossens_IBf12

BESCHRIJVING

I Beelden uit den oorlog
B Het leven in de loopgrachten
f Sektor van Diksmuide
12 Diksmuide: hulppost "Fusil"

Deze stereobeelden tonen het IJzerfront door de lens van de Lokerse pater-scheutist Gustaaf Drossens (1892-1962). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de jonge Drossens opgeroepen als brancardier en ziekenverpleger. Gewapend met een foto toestel nam hij unieke en nooit eerder vertoonde foto's aan het front.

OBJECTTYPE

foto

DATERING

1914-1918

TREFWOORD

WOI, Gustaaf Drossens, Herman Magherman, Diksmuide