

Stereobeeld Gustaaf Drossens, Diksmuide: dijk - "abri de bombardement" van den majoor van de wacht (1916)



COLLECTIE

Sint-Niklaas, Bibliotheeca Wasiana

INVENTARISNUMMER

BWSN_drossens_IBf18

BESCHRIJVING

I Beelden uit den oorlog

B Het leven in de loopgrachten

f Sektor van Diksmuide

18 Diksmuide: dijk - "abri de bombardement" van den majoor van de wacht (1916)

Deze stereobeelden tonen het IJzerfront door de lens van de Lokerse pater-scheutist Gustaaf Drossens (1892-1962). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de jonge Drossens opgeroepen als brancardier en ziekenverpleger. Gewapend met een fototoestel nam hij unieke en nooit eerder vertoonde foto's aan het front.

OBJECTTYPE

foto

DATERING

1916 1914-1918

TREFWOORD

WOI, Gustaaf Drossens, Herman Magherman, Diksmuide